

Μαντίλια με «άρωμα»

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑ ΤΗΣ.
Η ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ
ΧΤΥΠΑΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ΜΑΝΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΕΤ, ΠΟΥ
ΚΥΚΛΩΦΟΡΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
«ΠΡΕΜΙΕΡΑ» ΣΤΟ HARRODS ΤΟΥ
ΛΟΝΔΙΝΟΥ, ΔΙΝΕΙ ΝΕΟ ΑΕΡΑ ΣΤΟ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

Mίνα
Παπαθεοδώρου
- Βαλυράκη



F1!

K

άθε πίνακάς της ζεχειλίζει από ενέργεια, ταχύτητα και χρώμα. Δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς. Τα στερεότυπα, άλλωστε, δεν της ταιριάζουν. Στον ανδροκρατούμενο εικαστικό κόσμο κατάφερε να επιβάλει από νωρίς το ταλέντο της. Πάπτων γκάζι στη διεθνή οκνή της ζωγραφικής, ενώ κέρδισε μια ντούζινα διακρίσεις και βραβεία σε όλο τον κόσμο. Οδήγησε γρήγορα αυτοκίνητα. Και ήπτε τον καλύτερο καπούσιο στην -δεύτερη- γειτονιά της, τη Φλωρεντία. Στις 12 Νοεμβρίου η νέα της κολεξίον με τα εκθαμβωτικά σε χρώμα μαντίλια και ποσέτ θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα, στην γκαλερί Artois στη Βουκουρεστίου, με θέμα -τι άλλο;- τη Formula 1 που την έκανε παγκομιδίως γνωστή. Η πρωτότυπη συλλογή της «Mina P.V.+TDS» λανσάρεται πόλη στην Αμερική, ενώ θα ακολουθήσουν το Λονδίνο -ξεκινώντας από το Harrods-, η Γενεύη και το Ντουμπάι. Η πρόταση της έγινε πέροι. Στο κινητογραφικό φεστιβάλ του Μιλάνου FICTS, όπου η Αμερικανο-γιαπωνέζα βραβευμένη σκηνοθέτης Yuriko Gamo Romer πρότεινε στην Jim Hazen, πρόεδρο του Aston Martin Club North America, την ιδέα της κολεξίον από μετάξι στο πλαίσιο του «Art and Fashion». Η Μίνα βρήκε την πρόταση καταπληκτική. Όλα έγιναν ταχύτατα και σε λίγους μήνες ετοιμάστηκε η μεγάλη συλλογή στο Κόρι, εκεί όπου τυπώνονται τα μετάξια του Hermès και του Gucci.

ΕΝ ΑΡΧΗ ΉΝ Η FORMULA 1

Η σκέψη της Μίνας Παπαθεοδώρου - Βαλυράκη με τις μονοθέσιες βολιδές της Formula 1 δεν είναι καινούργια. Ξεκινά από παλιά. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του '80 δραπέτευε κάθε Μαϊού, με τον αρχετύπτονα αδελφό της Θανάσιο, στο θορυβώδες Μόντε Κάρλο, αφίνοντας την αιώνια πρέμια της Φλωρεντίας, όπου έγινε για τις μεταπυκιακές της σπουδές. Οι εναλλαγές πάντα της άρεσαν. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για «πτερωπτικά» αυτοκίνητα. Τα

μεγάλα κυβικά, π μυρωδιά της βενζίνης και π οδρεναλίνη, που δονούσε από άκρη σε άκρη το πριγκιπάτο, της άνοιγμα νέους ορίζοντες. Η ταχύτητα κέντριζε τη φαντασία της. Η έμπνευση της μετουσιώναν σε έναν ορμητικό εικαστικό κειμάρφο, που από τη στιγμή που πήρε μπροστά πάντα δύσκολο να σταματήσει. Μέρα με τη μέρα ο καρβάς έγινε η δική της πίστα, όπου κάθε στιγμή προσπαθούσε να ξεπεράσει τα ευτόνα της. Το χρώμα έγινε το DNA της. Άλλωστε η διδασκαλία του Γιάννη Μόραλη, που ήταν την καθηγητή της στη Σχολή Καλών Τεχνών, και ο διάλογος μάζι του



ΣΥΛΛΟΓΗ

Η πρωτότυπη κολέξιον της εικαστικού με χρωματιστά μαντίλια και ποσέτ φέρει τον τίτλο «Mina P.V.+ TDS» και θα παρουσιαστεί στην γκαλερί Artois στις 12 Νοεμβρίου.

-εκτός από το πήος του- τη μεγάλη ομηρία που έδινε στο χρώμα και τη σύνθεση. Μας καθοδηγούσε να δουλεύουμε με τα τρία βασικά χρώματα -το κόκκινο, το μπλε και το κίτρινο- και μας προέτρεψε να διακειριστούμε



ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
Η συλλογή «*Mina P.V. + TDS*» λανσάρεται
ίδη στην Αμερική, ενώ θα ακολουθήσουν
το Λονδίνο, ξεκινώντας από το *Harrods*,
π Γενεύη και το Ντουμπάι.



«Η ζωή δεν χρειάζεται ταχύτητα. Είναι από μόνη της πολύ γρήγορη.»

τη σύνθεσή μας με έναν τρόπο όσο γίνεται πιο μοναδικό». Ο δύσκολός της πρέπει να δικαιώθηκε στους πίνακές της. Τα έντονα χρώματα πρωταγωνιστούν στα έργα της, όπως και η ταχύτητα. Η Formula I δεν την αφίνει πίσυχη. «Η Formula I είναι πρόκληση, επιμονή στη λεπτομέρεια, έμπνευση, εκκωφαντικό πίκο, ένταση και απέρμονη κίνηση». Έργα της που απεικονίζουν έντονα κόκκινα αγωνιστικά αυτοκίνητα βρίσκονται σε πάμπολλα

μουσεία και συλλογές σε όλο τον κόσμο. Από το Εθνικό Μουσείο της Ινδίας απόλαυσε μέχρι το εργοστάσιο της *Lamborghini* στην Μπολόνια. «Θεωρώ οπτιματικό το γεγονός ότι ένα έργο εκτίθεται στο κοινό, γιατί έτσι «ουνομίλει» και δοκιμάζεται στο χρόνο. Πρωτοπάκια που δίνει μεγάλη δύναμη το να ξέρω πώς έργα μου βρίσκονται σε μουσειακό χώρο, όπου ο θεατής έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή μαζί τους». Την ίδια μεγάλη επιτυχία με τη Formula



I έχουν και οι αθλητές της. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πώς το 2001 εκλέχτηκε «Παγκόσμιος Καλλιτέχνης των Σπορ» από την Ακαδημία των Σπορ των Ηνωμένων Πολιτειών για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς των Salt Lake City του 2002, όπου το έργο της «Ο σκιέρ σε κατάβαση» αποτέλεσε την επισήμη αφίσα των Αγώνων. Άλλα την ίδια εντύπωση προκάλεσε και εκείνη με την εμφάνισή της στα Ηνωμένα Εθνή, όπου παρουσία του γενικού γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών Κόρι Ανάν μίλησε στη διεθνείς αντιπροσωπείες, αναλύοντας το έργο της «Ολυμπιακή εκκενερία», που βρίσκεται στη μόνιμη ουλλογή των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. «Με εμπνέει και μαραύει η αγωνία των αθλητών, η θέλησή τους και η προσπάθειά τους να κατακτήσουν το στόχο τους, να ξεπεράσουν τα οριά τους. Πολύ συχνά νιώθω ότι ταυτίζομαι μαζί τους όσον αφορά στην αγωνία και την υπέρβολη του καλλιτέχνη». Αν και έχει μελετήσει όλα τα αθλήματα, το βόλεϊ είναι το αγαπημένο της. Ιστορία επειδή της θυμίζει τα ανέμελα σοχολικά χρόνια στο Αραάκει Ψυχικού.

ΑΠΟ ΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΜΕ ΓΛΑΠΗ

Όοσοι τη γνωρίζουν καλά δεν παραξενούνται από το πάθος της με την ταχύτητα. Η αριστερή λωρίδα και στην οδήγηση και στη ζωή είναι ενδιαφέρουσα. «Δεν τη βαριέσαι ποτέ, αφέι να μπωνέκει μπροστά σου εμπόδια» σχολιάζει. Στο γκάζι είναι γενναίοδωρη. Άλλωστε οι πρώτες της αγάπες πήταν μια *Alfetta GTV* και μια *Maserati Biturbo*. Και με τα δύο αυτοκίνητα έγραψε χιλιάδες χιλιόμετρα στους ιταλικούς αυτοκινητόδρομους. «Η autostrada είναι ένας δρόμος που σου δίνει ελευθερία και σου επιτρέπει να αναπτύξεις υψηλές ταχύτητες. Σε ό,τι αφορά στη δική μας εθνική οδό, δεν βρίσκω κανένα ενδιαφέρον». Θεωρεί πολύ επικίνδυνους τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους». Ωστόσο η ταχύτητα δεν είναι εμμονή, αλλά ούτε και απωθημένο της. «Η ζωή δεν τη χρειάζεται, είναι από μόνη της πολύ γρήγορη» προσθέτει.

Τη Φλωρεντία τη νιώθει οαν δευτέρη πατριδιά της. «Ουσιαστικά εκεί ωρίμασα καλλιτεχνικά. Πίγια για μεταπτυ-

χιακές σπουδές στην Ιστορία της Τέχνης στο πανεπιστήμιο εκεί, από όπου πήρα το διδακτορικό μου, και τη λάτρευσα. Μπροφώ να πο τι μετά από τόσα χρόνια στη γειτονιά των Μεδικών αισθάνομαι μια πολύ αυτούς». Και αν περνάει ο ένας λόγος που αγαπάει πιο Φλωρεντία, ο άλλος είναι ο ποιότητα ζωής. Στα μεγαλύτερα αλλά και στα μικρότερα πρόματα της καθημερινότητάς, όπως στον καφέ. «Τον καλύτερο καπούσιον στον κόσμο τον απολαμβάνω στη γειτονιά μου. Στο *Café Marino*, στο *Oltrepo*. Τον εποιημένει με μεγάλη φροντίδα ο *Lucca* φορώντας τον αναγεννησιακό σκούφο του, ενώ οσεδιάζει το οικόσημό της

Φλωρεντίας στο αφρόγαλα».

Οι περισσότεροι καλλιτέχνες δένονται με ένα κάρο. Εκεί εμπνέονται, δημιουργούν και ονειρεύονται. «Δεν είναι βέβαια απόλυτο. Εγώ ζωγράφιζα για χρόνια στον υπόγειο χώρο κάτω από το σπίτι μου, ένα υπέροχο loft στο Χολαργό, όπου μπορούσα να συγκεντρωθώ. Αυτό δεν ομαινεί ότι δεν μπορώ να ζωγραφίσω και διπλά στη θάλασσα, στο σπίτι μου στην Ερέτρια ή στη Φλωρεντία, σε ένα μπαλκονάκι-οφίτια στο διαμέρισμα με το όνομα *Buonagrotti*, από όπου βλέπω τον τρούλο του *Santo Spirito* ζεκαθαρίζει. Υπάρχει άραγε ένα έργο της που δεν θα το έδινε ποτέ; «Το πορτρέτο του πατέρα μου» λέει αφολοπικά και αμέσως μετά σιωπά. ●

ΠΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗ FORMULA 1
Τα μονοθέσια πάνω πάντοτε στην παράδοση της αδυναμία, καθώς η ταχύτητα και ο πόνος τους στην ανάποδαν, αλλά και την ενέπνευση για τους πίνακές της

